

Willem Jan Haefkens

Nijmegen, 12 april 1973
Wijchen, 16 augustus 2016

De vele lieve en medelevende reacties zijn voor ons een grote steun geweest.
Wij willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken.

Papa, mama, Bars 🐾
Daan, Mireille, Nighel, Demmy, Linn, Mops 🐾



"Magere Hein, haha prutser...die heb ik al die jaren toch mooi aan het lijntje gehouden. We speelden poker en ik won, iedere keer. Telkens als ik 'm weer zag lachte ik 'm hard uit en trok weer een troef. Mij ga je toch niet krijgen! Jaja.. dat maakte onze Hein miezerig, onzeker en verdrietig. Daar stond ie dan met z'n stoere jurk en z'n nollige zeis. Ik had geen tijd voor hem, er was nog zoveel te doen op deze aardkloot. Ondanks dat nu mijn tijd gekomen is, heb ik gewonnen....al die jaren heb ik er bij gevochten en een flinke duts in het ego van Magere Hein getrapt. Eat that, mofo!"

(Geschreven naar eigen verhaal van Willem Jan)